

Bureå församling inbjuder till



i Örviken, folkets hus, våren 2018

Lördag 24 februari

Lördag 21 april

kl. 10.00 – ca. 13.00

Roliga pyssel och hantverk, högtidsstund och gemensam mat

Alla bjuds in - ung & gammal, vuxna, barn, tonåringar, mor- och farföräldrar, kom tillsammans med vänner, familjer och partners, alla är välkomna.

Barn måste ta med sig minst en vuxen.

Fritt inträde, matpris 20 kr/person eller max 50 kr/familj

Varmt välkommen!

Eventuella frågor kan ställas till Lars Palo 0910 - 70 80 66
e-post: lars.palo@svenskakyrkan.se
www.burekyrkan.com

Svenska kyrkan 
BUREÅ FÖRSAMLING

Vad Messy Church är

Messy Church

- är ett sätt att vara kyrka och kristen församling för barn och vuxna som involverar kreativitet, högtidsstund och gästfrihet.
- är tillgänglig även för människor som inte redan är aktiva i någon annan typ av kyrklig verksamhet.
- består vanligen av ett välkomnande, en lång tid för kreativ aktivitet då man utforskar ett bibliskt tema; en kort högtidsstund som involverar sånger, berättande, bön, lekar och liknande; samt en gemensam måltid.
- är till för alla åldrar.
- är roligt!
- är ett sätt att vara kyrka och församling för människor i alla stadier av deras trosresa och för varje ålder - en församlingsverksamhet likvärdig med någon annan.
- ger en modell för, och förespråkar bra sätt, att växa som en familj: som kärnfamilj, utökad familj och som del i den lokala och världsvida familjen Kristi kyrka utgör.
- har som mål att synliggöra Jesus, skapa möjligheter att möta och växa sig närmare Honom.

En Messy Church lördag ser tidsmässigt ut ungefär så här:

10.00	Välkomnande, tid för dryck, tilltugg, mingel, småprat, ev. lekar och spel
10.20	Kort samling och presentation av sammankomsten
10.30	Kreativa hantverk runt det bibliska tema sammankomsten fokuserar på
11.40	Tid för högtidsstund
12.00	Gemensam måltid



Svenska kyrkan 
BUREÅ FÖRSAMLING